

FRED

VAN HELDEN

1949 - 2022

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, mijn schoonvader en onze geweldige opa

Frederik Gerrit van Helden

Veen, 20 mei 1949

Gorinchem, 20 augustus 2022

Jannie

Sietske en Arjo
Joost en Shanin
Mirte
Freek

Miranda

Wendy

Anne en Dimitri
Ilse
Bas en Kim

“Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven,
dat wij kinderen Gods genaamd worden en wij zijn het ook.”
1 Joh. 3:1a

Fred is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op donderdag 25 augustus om 14.15 uur in de Johanneskerk, Nieuwe Hoven 141-143 te Gorinchem.

Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 13.00 tot 14.00 uur in bijgebouw de Heul van de Johanneskerk.

Na de dienst zal de teraardebestelling in besloten kring plaatsvinden.

Een persoonlijke herinnering of blijk van medeleven kunt u via zijn condoleanceregister op www.orchisuitvaartzorg.nl met ons delen.